



Inleiding

In deze nieuwsbrief een kort overzicht van de projectvoortgang.

Daarnaast besteden wij ook aandacht aan:

- Twee bezoeken aan het Centre
- Een medewerker van het Centre aan het woord
- En ook een oud-leerling
- Stichting W.I.M. wint een prijs

Project voortgang en financiën Stichting W.I.M.

Stichting Weeskinderen in Mali helpt ook dit projectjaar het Centre d'Écoute in Bamako. Het Centre trekt veel kinderen en is ook dit jaar in staat geweest om kinderen aan een beter bestaan te helpen. De weeskinderen hebben het "reguliere" programma gevolgd. Dat wil zeggen dat zij alfabetiseringslessen hebben gekregen, op reguliere scholen hun lessen hebben gevolgd en stage hebben gelopen bij de diverse leerbedrijven. Ook qua gezondheid maken de kinderen het goed; zeker nu de melk verrijkt is tot een soort zoete pap zijn er minder problemen met ondervoeding. Er zijn een aantal zieken (malaria, waterpokken, open wonden) adequaat behandeld door een verpleegkundige en zo nodig doorgestuurd naar het ziekenhuis.

Op het gebied van hygiëne is het vermeldenswaard, dat zogenaamde hygiëneteam bezoeken hebben afgelegd aan voedselkraampjes in de buurt van scholen. Het ging er hierbij vooral om, om informatie over te brengen met als doel de verkoopsters bewust te maken van hygiëne aspecten m.b.t. voedsel.

Wilt u meer lezen over de activiteiten van het Centre d'Écoute, kijkt u dan op onze website. Hier kunt u het rapport (grotendeels vertaald in het Nederlands) van de eerste helft van dit projectjaar (oktober 2010 - maart 2011) downloaden.

Naast onze vaste donaties hebben we dit jaar ook weer een aantal niet-structurele donaties gekregen. Dit doet ons goed, daar Stichting W.I.M. ook getroffen leek te worden door de economische crisis. Het aantal vaste donateurs liep wat terug, en de niet-structurele donaties waren vorig jaar zeer gering. Dit projectjaar hebben we o.a. de volgende niet-structurele donaties tegemoet mogen zien:

- van het Koninklijk Instituut voor de Tropen hebben wij € 1.000 ontvangen i.v.m. de verkoop van afgeschreven computers.
- 2 kerngroepleden hebben hun "verjaardagscadeaus" als gift aan Stichting W.I.M. geschonken.
- door Agrovision, het bedrijf waar één van de kerngroepleden consultant is, is een donatie gedaan van € 400.
- een donatie van € 235 werd ontvangen, omdat een kerngroeplid zijn consultantwerk had gedoneerd.
- een onbekende donateur heeft met een hardlooppwedstrijd het mooie bedrag van € 211 bijeen gehold.

- bij een nieuwjaarsborrel werd € 150 opgehaald voor Stichting W.I.M.

Zowel de kerngroepleden als andere donateurs zijn actief geweest en hebben manieren aangeboord om extra geld bijeen te brengen voor de weeskinderen in Mali. Hiervoor onze hartelijke dank en wij hopen dat deze initiatieven anderen ook prikkelen om donaties te doen aan Stichting W.I.M.!

Bezoek aan het Centre d'Écoute (1)

In december 2010 hebben wij twee weken door Mali gereisd. Voor Jeichien was dit een weerzien na 18 jaar; voor Hein (11 jaar oud) was het een geheel nieuwe ervaring.

Omdat we al jaren met veel liefde donateur zijn van de Stichting W.I.M., wilden we heel graag het Centre d'Écoute bezoeken. We bleken er van harte welkom; de afspraak met coördinator Sidy Diarra was snel gemaakt. Hij pikte ons op aan de rand van de wijk Sikoro en bracht ons naar het Centre. Sikoro is een van de armste wijken van Bamako en de mensen hier kunnen de extra steun duidelijk goed gebruiken.



Het Centre d'Écoute is kleiner dan we hadden verwacht, maar ziet er goed uit. Rond een binnenplaats liggen een klaslokaal, een overdekt speelplaatsje met schommels, een paar kantoortjes, een overdekt terras en toiletgebouwen. Het zag er keurig uit. In het klaslokaal kregen zo'n veertig kinderen les in basisvaardigheden, ter voorbereiding op hun overstap naar de basisschool. Toen wij er waren leerden ze vol overgave tellen. Ze wilden allemaal dolgraag voor de klas komen om ons te laten zien wat ze geleerd hadden.





Sidy vertelde dat al deze kinderen een of beide ouders verloren hebben en erg arm zijn. Hun schoolgeld wordt door het Centre betaald en indien nodig soms ook eten en onderdak. Er is een verpleegster aan het Centre verbonden zodat de kinderen medische zorg krijgen, inclusief medicijnen. Nadat er ondervoeding was geconstateerd bij een groot deel van de leerlingen, krijgen zij sindsdien drie keer per week melk op school.



Het jongste klasje, dat les kreeg toen wij er waren, is vijf ochtenden per week op het Centre te vinden. 's Avonds komen de grotere kinderen voor hun lessen naar het Centre. Voor sommige kinderen wordt de middelbare school of een beroepsopleiding betaald. De eerste leerlingen studeren inmiddels! 's Middags en in het weekend is het Centre open voor kinderen uit de wijk die er willen spelen.

Onze indruk was dat het Centre goed georganiseerd is en dat de kinderen die er terecht kunnen deze hulp ook heel hard nodig hebben. Bovendien is het Centre onderdeel van een groter ondersteuningsnetwerk in de wijk Sikoro. Het was goed om te merken dat ook anderen gebruik maken van de contacten van het Centre. Zo ontmoetten wij de Nederlandse Wendela Engelhard, die met haar Stichting Malikanu microkredieten verstrekt aan jonge weduwen. Via het Centre komt zij in contact met alleenstaande vrouwen uit Sikoro die de zorg hebben voor grote gezinnen.

We hopen dat ons verhaal en enkele foto's jullie een goed beeld geven van het Centre d'Écoute. Wij vonden het erg leuk om (weer) in Mali te zijn en fijn om het Centre met eigen ogen te zien en haar mensen te leren kennen. We hebben met eigen ogen kunnen zien dat de Stichting W.I.M. goed werk ondersteunt!

Jeichien Martens en Hein Reusken

Inleiding voor het volgende artikel

Elke donderdagavond speel ik een partijtje voetbal met Gerbert van der Aa. Hij is freelance journalist en als "Afrika kenner" is hij de laatste tijd regelmatig op TV geweest om commentaar te geven bij ontwikkelingen in o.a. Libië. Hij komt ook minstens 1x per jaar in Mali.

Ik heb hem wat verteld over Stichting W.I.M. en hem het adres gegeven van het Centre en de naam van onze contactpersoon. Hieronder staat het verslag van Gerbert.

Wim Nugteren (kerngroep lid Stichting W.I.M.)

Bezoek aan het Centre d'Écoute (2)

In mei dit jaar was ik een week in Mali, onder meer om verhalen te schrijven voor Elsevier. Wim Nugteren, die ik ken van de voetbalclub in Veessen, vroeg me of ik in de hoofdstad Bamako misschien een bezoek wilde brengen aan het project dat Stichting W.I.M. daar financiert. Natuurlijk wilde ik dat. Direct na mijn aankomst in Bamako belde ik met Sidy Diarra, de lokale contactpersoon van de stichting. We spraken af dat hij me de volgende ochtend op zou komen halen in mijn hotel.

Ruim voor het afgesproken tijdstip arriveerde Diarra in mijn hotel. In zijn Peugeot 305 reden we naar de wijk Sikoro, waar hij een opvangcentrum voor weeskinderen leidt. Sikoro ligt tegen een berghelling aan de rand van Bamako. Nadat het asfalt ophield, reden we over onverharde wegen met veel keien steeds dieper de wijk in, tot we arriveerden bij een lichtbruin vierkant gebouw.



Centre d'Écoute Communautaire stond op het bord bij de ingang. Binnen was een tiental kinderen aan het spelen op de schommels en een glijbaan. Een collega van Diarra, Baye Traoré, hield toezicht.

Diarra vertelde dat het centrum overdag 56 weeskinderen opvangt. De kinderen wonen niet in het centrum. Ze slapen bij ooms, tantes, neven of nichten in Bamako. Op het centrum worden ze voorbereid op de basisschool of krijgen extra les. Ook is er drie keer per week gratis melk en geeft het centrum medische zorg. Behalve van de Stichting W.I.M. krijgt het centrum volgens Diarra ook geld uit onder meer Duitsland en Spanje.



Ik kreeg een goede indruk van het project. De kinderen zagen er gezond en vrolijk uit, de gebouwen zijn netjes en goed onderhouden. Met geld uit Duitsland werd gewerkt aan uitbreiding met een computerzaal. Om echt te kijken of het opvangcentrum goed functioneert, is natuurlijk veel meer tijd nodig, maar ik vond Diarra en zijn collega aardige en open mensen. Ik ga graag nog eens bij ze langs.

Kijk ook eens op: www.gerbertvandraa.nl

Gerbert van der Aa

Een medewerker van het Centre aan het woord

Mijn naam is Mamadou Coulibaly, ik ben 23 jaar en ik woon in Mékin Sikoro. Ik ben student op de faculteit recht en politiek. Mijn vader heet Alou Coulibaly, hij is timmerman. Mijn moeder heet Oumou Niaré en zij is huishoudster. Ik heb 5 jongere broertjes en 2 kleinere zusjes. Ik kom uit een arme familie.

Toen ik de leeftijd had om naar school te gaan hadden mijn ouders geen geld om me in te laten schrijven. Het is dankzij het Centre, dat ik wel ingeschreven ben, evenals 3 van mijn broertjes en mijn 2 zusjes. Ik dank God dat ik dit jaar het 4e jaar van mijn studie recht en politiek volg.

Ik heb ook een opleiding houtbewerking gedaan samen met andere kinderen van het Centre. Ik ben nu één van de chefs van het atelier om de kleine kinderen op te leiden. Ik ben ook chef van het orkest van de theatergroep van het Centre. Hier heb ik sinds mijn 10e jaar aan meegedaan. Ik ben spelleider bij het Centre en bij "Right to Play" ten behoeve van de kinderen van het Centre en van kinderen van scholen en in de wijk zodat ze veilig kunnen spelen en leven. Ik ben ook vrijwilliger in het internet café van het Centre.

Ik bedank hierbij het Centre en iedereen die verbonden is aan het Centre: zij hebben mij mede gemaakt tot wie ik nu ben.

Een oud-leerling van het Centre aan het woord

Mijn naam is Binke Traore, geboren in Mali, 23 jaar oud en ik ben student aan de faculteit van wetenschap en techniek. In 1999 ben ik door het Centre ingeschreven in het 3e jaar van de basisschool. Eigenlijk was ik toen al te oud om nog ingeschreven te worden. Hiervoor volgde ik

sinds ongeveer 3 jaar lessen in een koran school. Aangezien ik tijdens mijn jeugd al lessen bij het Centre al lessen had gevolgd, was mijn niveau goed en hier was ik trots op. Op school was er een leeftijdgenoot, die mij altijd bespottte, omdat ik pas in de 3e klas zat en alle leeftijdgenoten al in de 6e klas. Dit heeft mij veel pijn gedaan. Na de vakantie ben ik begonnen in de 6e klas en godzijdank heb ik dat in één keer gehaald. Tot 2007 alle klassen doorlopen zonder te blijven zitten maar het eindexamen heb ik toen niet gehaald. Ik wilde graag privé-lessen volgen voor wiskunde, natuurkunde en scheikunde, maar daar was helaas geen geld voor. Ik heb uiteindelijk mijn diploma gehaald in 2008.

Hierna begon mijn universitaire periode. Het was niet gemakkelijk want ik had geen beurs en niet genoeg geld om dagelijks naar school te gaan. Ook familiale problemen bemoeilijkten de situatie. Ik doe tot op heden nog steeds het eerste jaar. Het feit dat sommige studenten participeren in een onnodige staking zorgt er bovendien dat er nu geen lessen zijn. De situatie lijkt helaas niet snel te veranderen. Ik heb veel zin mijn studie te vervolgen aan een goede school, zodat ik ingenieur of programmeur kan worden. Ik kan in elk geval Frans spreken, lezen en schrijven en dit mede dankzij het Centre.

En de winnaar is..... Stichting W.I.M.



Stichting W.I.M. heeft in juni de poll gewonnen van Stichting Chévere en ontvangt hiermee een donatie van € 250.

Wie en wat is Stichting Chévere; een korte introductie:

Het idee voor Stichting Chévere is in 2009 ontstaan. In 2010 vorm gegeven en aan het eind van dat jaar officieel van start gegaan vanuit de gedachte dat veel mensen wel meer zouden willen doen om anderen te helpen of een bepaalde vorm van vrijwilligerswerk willen verrichten, maar klaar zijn met het zonder gevoel geld storten aan grote organisaties.

Om ons heen zijn prachtige initiatieven van mensen, die hun 'hart, ziel & zaligheid', soms al hun eigen (financiële) middelen in een project stoppen en letterlijk alles achter zich laten om mensen te helpen. Zij hebben vaak veel moeite om fondsen te genereren om hun bijzondere werk te blijven doen. Het gaat hierbij om particuliere initiatieven of kleinschalige organisaties die ter plekke hun werk doen. Alles gaat rechtstreeks naar het doel waarvoor zij zich zo hard inzetten. En dat is een van de uitgangspunten van Stichting Chévere: er mag niks aan de strijkstok blijven hangen!

De vrienden van Chévere doneren maandelijks € 5. Met dit geld faciliteert Stichting Chévere de financiële middelen om de donateurs zelf iets concreets voor anderen te kunnen laten doen. Het gaat er niet om dat we enorme bedragen ter beschikking kunnen stellen, maar wel dat we genoeg hebben om daadwerkelijk iets concreet bij te kunnen dragen.



Vrienden van Chévere kunnen hun eigen goede doel selecteren, leggen de contacten en volgen het project. Ingediende aanvragen moeten ten minste voldoen aan een paar randvoorwaarden. Het doel moet concreet zijn en de donatie moet volledig ten goede komen aan dat doel. Daarvoor zijn de stichtingen die uitgenodigd worden om mee te doen verplicht een aanvraagformulier in te vullen. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel dient mede als waarborg.

Na goedkeuring door het bestuur zorgt de vriend van Chévere die een stichting voordraagt voor een wervende tekst, zodat goed duidelijk wordt waarom de vrienden nu juist op dit project zouden moeten stemmen.

Dit is belangrijk omdat er maandelijks 2 projecten tegenover elkaar worden gezet en de donateurs van Chévere kunnen stemmen op het project wat hen het meeste aanspreekt.

Hoewel het best wel moeilijk is om te kiezen uit 2 fantastische initiatieven vergroot deze vorm van "competitie" de betrokkenheid en bewustwording van de donateurs voor de verschillende projecten omdat zij zich wel moeten verdiepen in de inhoud om een weloverwogen keuze te maken.

Via Google kwam ik toevallig (hoezo, toeval bestaat niet) op de site van Stichting W.I.M.. Het feit dat vrienden een stichting hadden opgericht ter nagedachtenis aan één van hen vond ik zo speciaal dat ik verder ging lezen. Ik vond het een prachtig project, niet alleen vanwege de directe hulp die geboden werd, maar ook de initiatieven vanuit het Centre naar de wijk toe spraken mij aan.

Contact gelegd en samen met Jan Willem de procedure gevolgd. Het was nog even stoeien met het verwoorden van het concrete doel maar toen kon de pitch eruit.

Het was een spannende poll. De "tegenstander", Stichting Yari-AFG (renoveren en herinrichten van een technische school in Afghanistan) stond lange tijd ver voor maar Stichting W.I.M. kreeg met 3 stemmen verschil uiteindelijk toch de meerderheid.

Het is mooi dat op deze wijze Stichting Chévere een bijdrage heeft kunnen leveren aan het welzijn van de kinderen in het Centre d'Écoute.

Tot slot wens ik allen die betrokken zijn bij Stichting W.I.M. veel succes met hun inzet en werkzaamheden voor de kinderen van het Centre.

Voor meer info over Stichting Chévere verwijst ik graag naar de site: <http://www.stichtingchevere.nl>

Pia Bottema

Van de secretaris

Wederom hopen wij u naar tevredenheid te hebben ingelicht. We willen u, zeker namens de weeskinderen in Mali, in ieder geval bedanken voor uw donaties!

Secretariaat Stichting W.I.M.

J.W. Mulder

Swammerdamsingel 61

3112 RH SCHIEDAM

telefoon: 010 - 4266454

e-mail: stichtingwim@hetnet.nl

internet : www.stichtingwim.nl

PS.

1. Graag adreswijzigingen (en email-wijzigingen) ook naar dit adres sturen.
2. Stichting W.I.M. heeft een ANBI-status, waardoor uw giften mogelijk aftrekbaar zijn van de belasting.
3. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat.
4. Hieronder ziet u een van onze 'stopperadvertenties'. Mocht u deze in uw plaatselijke krant of bedrijfskrant willen plaatsen, vraag deze dan bij ons op.

Stichting W.I.M. (Weeskinderen In Mali)

'Kleine stichtingen en verenigingen werken vaak efficiënter dan grote organisaties en het te besteden geld komt vaker bij het juiste doel terecht'.

Als u deze mening met ons deelt, steun dan Stichting W.I.M., een kleine maar enthousiaste organisatie die projecten laat uitvoeren door de lokale bevolking, onder toezicht van Nederlandse vrijwilligers ter plaatse.

Dit met als doel: *Een beter bestaan opbouwen voor weeskinderen in Mali. Dit doel wil de stichting bereiken door financiële en materiële steun aan zowel echte als 'sociale' weeskinderen.*

Stichting W.I.M. rekeningnr. 31.36.71.621 RaboBank
Apeldoorn EO

KvK 09104433 (Centraal Gelderland)

Als u vragen heeft over Stichting W.I.M., donateur wilt worden, wilt overleggen over ideeën of folders wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met:

Secretariaat Stichting W.I.M.

J.W. Mulder

Swammerdamsingel 61

3112 RH SCHIEDAM

telefoon: 010 - 4266454

e-mail: stichtingwim@hetnet.nl

internet: www.stichtingwim.nl

