



Inleiding

In deze nieuwsbrief een update over de situatie in Mali. Daarnaast besteden wij aandacht aan:

- Kascontrole bij het Centre
- Microkrediet overdracht (foto's).
- Een donateur aan het woord
- Een oud-leerling van het Centre aan het woord

De huidige situatie in Mali en bij het Centre d'Écoute in Bamako

Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer veel gebeurd in Mali. Frankrijk schakelde begin dit jaar acuut een eigen troepenmacht in, die naar Mali is gegaan om de opmars van de rebellen in de voormalige kolonie te keren. De rebellen, die met name in het noorden veel schade hebben aangericht, zijn inmiddels grotendeels verdreven. Hier zijn de Franse troepen snel in geslaagd.

Er komt nu een nieuwe missie, Minusma genaamd. Dit is een VN-vredesmissie, die onder leiding komt van voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Koenders.

Tegelijkertijd blijven de Franse troepen er ook. De ongeveer 1.000 Franse militairen richten zich op de bestrijding van terrorisme, terwijl de bijna 13.000 VN-blauwhelmen de Malinese bevolking moeten beschermen.

Eind april stemde de Veiligheidsraad unaniem in met het opzetten van een vredesmacht voor Mali. De huidige missie in Mali, geleid door Afrikaanse landen, moet vanaf 1 juli plaats maken voor deze vredesmacht, die ook vooral uit Afrikaanse militairen zal bestaan.

Later in juli staan er verkiezingen gepland in het land. Een belangrijke opdracht voor Koenders is om die vrij en eerlijk te laten verlopen. "Het wordt een grote en complexe uitdaging", zegt Koenders over zijn missie. "Er moeten vredesonderhandelingen komen en een nieuwe president worden gekozen na de coup van vorig jaar. Ook moeten de economie, het justitiestelsel en de mensenrechtensituatie verbeterd worden." Het houden van verkiezingen in Mali zal bemoeilijkt worden door de grote aantallen ontheemden en de weersomstandigheden (regentijd) in juli.

Het Centre d'Écoute in Bamako heeft tot op heden geen directe gevolgen gezien van het terrorisme, hoewel het ook van tijd tot tijd onrustig is in Bamako. De vrijwilligers van het Centre d'Écoute geven aan dat het zinvol is om door te gaan met het werk dat zij doen voor de weeskinderen in Mali. Wij hopen dan ook dat u ons – juist nu – blijft steunen!

Kascontrole bij het Centre door Wendela Engelhard

Wendela Engelhard, die zelf de Stichting Malikanu heeft opgericht, is regelmatig in Mali. Ook de afgelopen winter en voorjaar was zij o.a. in Bamako en is toen ook meermaals op het Centre d'Écoute geweest. Zij heeft voor ons wederom een kascontrole gedaan, voor de periode oktober 2012 - maart 2013.

De kas was keurig op orde, het is goed om te zien dat alle uitgaven volgens planning verlopen en dat de kas kloppend is. Ook maakt Sidy Diarra, de coördinator en ons aanspreekpunt, ieder kwartaal een rapportage met een verantwoording van de uitgaven.

Als bijzondere uitgave zaten er dit keer de verklaringen bij van de vrouwen die met een microkrediet een handeltje kunnen opstarten. Deze microkredieten worden weer afgelost binnen de afgesproken termijn. Over de microkredieten heeft u in de vorige nieuwsbrief al kunnen lezen. Hieronder staan nog enkele foto's van de overdracht van de microkredieten.



Coördinator Sidy Diarra overhandigt het microkrediet

Een donateur aan het woord

Even voorstellen:

Ik ben Ruud Tegelenbosch, 49 jaar en woonachtig in Wageningen, de stad waar ik Wim heb leren kennen. In 1982 startte ik mijn studie biologie in Wageningen en na een paar maanden kreeg ik een kamer op de studentenflat Rijnsteeg 2B. Een afdeling met 18 bewoners waaronder Wim Quak. De sfeer op die afdeling was grandioos en we hadden een erg goede band met elkaar. In Wageningen studeren veel mensen, die een periode doorbrengen in het buitenland.



In die jaren waren er vrij veel studenten, die tropische richtingen kozen en onder andere naar Afrika gingen.

Afgezien van de verhalen van mijn zus, die een half jaar in Tanzania had gewerkt, was Afrika voor mij een onbekend continent. Door de ervaringen van Wim kwam Afrika een stuk dichterbij en kreeg ik veel bewondering voor de mensen die daarheen gaan om te helpen aan de infrastructuur, landbouw en gezondheid. Wim zal altijd in mijn gedachten blijven als een bevlogen mens die altijd oog had voor zijn medemens. Hij had Afrika in zijn hart gesloten en de kinderen van Afrika in het bijzonder. Zijn enthousiasme en zijn positieve kijk op het leven zullen mij altijd bijblijven en doen relativeren.

Na even weggeweest te zijn wonen wij opnieuw in Wageningen en groeien onze kinderen op in deze bijzondere stad. Een stad met enorm veel nationaliteiten door de aanwezigheid van studenten uit allerlei landen. Hier zijn wij 3 jaar gastgezin geweest voor Jane uit Kenia en Yared uit Ethiopië. Op die manier hebben onze kinderen, veel eerder dan ik ooit, kennis opgedaan over Afrika en ontdekt hoe mooi dat continent is. Dit jaar gaan wij het met eigen ogen aanschouwen in Kenia (inclusief een bezoek aan Jane en haar familie). Ik weet zeker dat ik dan ook vaak zal denken aan Wim en zijn inzet voor dit mooie continent. Ik ben dankbaar dat ik Wim heb leren kennen. De Stichting Weeskinderen in Mali W.I.M. is voor mij de mooiste denkbare manier om de herinnering aan Wim levend te houden.

Een oud-leerling van het Centre aan het woord

Mijn naam is Aminata Maïga. Mijn ouders hadden jammer genoeg geen mogelijkheden mij in te schrijven op een school. Ik heb het Centre bezocht voor avondlessen vanaf mijn 17^e jaar, dat was in 2003. Elke avond, van maandag t/m vrijdag heb ik lessen gevolgd bij Mr. Sidy en na 2 jaar heb ik hem gevraagd mij in te schrijven op een school, want ik had het juiste niveau en ik durfde het ook. Hij heeft me ingeschreven in het 5e leerjaar in de plaatselijke school en na elke test bespraken we de cijfers en het gemiddelde resultaat. Hij heeft me altijd aangemoedigd. Ik heb een diploma gehaald en ben doorgegaan met lessen te volgen en ben intussen ook getrouwd. Mijn man heeft me geholpen de studiekosten te betalen voor een opleiding in de gezondheidszorg. Na 3 jaren studie heb ik het diploma verpleegster behaald na een stage en een eindexamen.

Tegenwoordig werk ik als vrijwilligster in een medisch centrum in Sikoro en ik begin beetje bij beetje te verdienen naast dit werk. Ik geef bijvoorbeeld injecties en verdien hier een beetje mee.

Mijn dank gaat uit naar de mensen van het Centre zonder wie ik dit niveau nooit gehaald zou hebben.

Van de secretaris

Wederom hopen wij u naar tevredenheid te hebben ingelicht. We willen u, zeker namens de weeskinderen in Mali, in ieder geval bedanken voor uw donaties!

Secretariaat Stichting W.I.M.

J.W. Mulder

Swammerdamsingel 61

3112 RH SCHIEDAM

telefoon: 010 - 4266454

e-mail: stichtingwim@hetnet.nl

internet : www.stichtingwim.nl



PS.

1. Graag adreswijzigingen (en e-mail-adreswijzigingen) ook naar dit adres sturen.
2. Stichting W.I.M. heeft een ANBI-status, waardoor uw giften mogelijk aftrekbaar zijn van de belasting.
3. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat.
4. Wilt u deze nieuwsbrief via e-mail ontvangen, stuur dan uw e-mail-adres aan het e-mail-adres van het secretariaat. U bespaart ons dan print- en portokosten.

Stichting W.I.M. (Weeskinderen In Mali)

'Kleine stichtingen en verenigingen werken vaak efficiënter dan grote organisaties en het te besteden geld komt vaker bij het juiste doel terecht'.

Als u deze mening met ons deelt, steun dan Stichting W.I.M., een kleine maar enthousiaste organisatie die projecten laat uitvoeren door de lokale bevolking, onder toezicht van Nederlandse vrijwilligers ter plaatse.

Dit met als doel: *Een beter bestaan opbouwen voor weeskinderen in Mali. Dit doel wil de stichting bereiken door financiële en materiële steun aan zowel echte als 'sociale' weeskinderen.*

Stichting W.I.M.

IBAN rekeningnr. NL89 RABO 0313 6716 21

Rabobank Apeldoorn EO

KvK 09104433 (Centraal Gelderland)